
Redactie-adres : Westerparkstraat 27,
2042 AV - Zandvoort + telef. 02507 - 12546 +

Ode aan Zandvoort - Bad -

Daar waar aan Hollands smalle kust
de eeuwige golfslag groet met zangen
daar spreidt het strand z'n armen uit
om zeevriend en -vriendin te ontvangen.

Jan doemt voor onze ogen op
een badplaats uit het grijs verleden.
O Sanderoerde, welk een vreugd
op Uur gastvrije grond te treden!

Uur uitgestrekte duinenrij
lacht ons van verre lokkend tegen,
en naar Uur golvend schuimend nat
leiden vele schone toegangswegen.

Wie zee-loos door het leven gaat
kan hier de vitaminen halen.
't Wordt elke dag vers aangevoerd,
met optimisme te betalen!

"Wees welkom vreemd'ling", is de groet,
't staat niet op borden aangegeven;
maar in het hart van Zandvoorts volk
met gulden letters ingeschreven.

Aldus vertolkte een zeker bij velen nog bekende
vroegere inwonerster = Ria Draak - Groenveld =
in de vijftiger jaren haar bijzondere liefde voor
de badplaats. - Doch ook na haar emigratie in
1955 naar Canada gaf zij daaraan bij haar leven in
Zandvoorts Nieuwsblad nog vaak op de haar eigen
wijze uiting ! --

Van de voorzitter -

Het schrijven van een "voorwoord" voor ons zeer ge-
waardeerde blad, is voor mij altijd weer even een
"pas op de plaats". Even achterom kijken naar wat
voor goede zaken wij achter ons lieten en natuurlijk
een blik vooruit naar wat weer gaat komen !

Het is dacht ik goed een terugblik te werpen op
onze Genootschapsavond van 10 februari j.l. Een
flink bezette zaal van gebouw "De Krocht" met een
gezellige sfeer, die o.i. grotendeels voor reke-
ning mocht komen van onze musicus Gerard Nijkamp.
Een praatje van Jhr.F.W.A.Beelaerts van Blokland,
de dia's van de heer Zwaag en het grote verhaal
van de heer Steen, waar nog bij kwam het eerbetoon
aan onze Zandvoortse redders door een filmvertoning
van de heer Bakels. Dankwoorden aan al die mede-
werkers, inbegrepen de Zandvoortse Bomschuit Bouw-
club, zijn ook hier zeker op hun plaats. -

Tijdens deze avond mocht ik onze nieuwe "wervings"-
folder presenteren, een drukwerkje waarmee op dit
moment al prima wordt gewerkt. Hoewel het feitelijk
binnenskamers moet blijven mag toch ook op deze
manier nog wel eens "dank-u-wel" worden gezegd
tegen het Zandvoortse bedrijfsleven, dat ons in
staat stelde dit aantrekkelijke en handzame folder-
tje het licht te doen zien ! -

De tijd staat niet stil en er voltrekken zich in
ons dorp hier en daar weer de nodige veranderingen.
Het bekende huis GROOT KIJKDUIN bestaat al niet
meer en op de plaats waar anders kapper SCHAAP
zijn mensen placht te ontvangen, bevindt zich nu een
diepe bouwput ! Wij hebben echter tijdig ingegrepen
en goede foto's laten maken, zodat wij die bekende
beelden te allen tijde nog eens kunnen oproepen. En
u kunt gerust zijn, ook van het politiebureau zijn
al foto's genomen ! -

Rest mij de hoop uit te spreken, dat er veel belang-
stelling zal zijn voor onze jaarvergadering, waar-
voor u op de laatste bladzijde van deze "LINK" har-
telijk wordt uitgenodigd. --



Hartelijk welkom

de volgende nieuwe leden :

- Mevr.T.A.Berkel - den Duijn, Bilderdijkstraat
66 III, Amsterdam;
- Mevr.Bloemen - van der Valk, Gijsbrecht van
Aemstelstraat 140, Haarlem;
- R.Gebe, Vondelweg 356, Haarlem;
- E.Jongsma, Oranjestraat 3
- Mevr.E.Jongsma - Schuiten, Oranjestraat 3;
- Mevr.A.Paap, Stationsstraat 10;
- H.W.den Duijn, Westerparkstraat 31;
- de Heer en Mevr.F.Scheper, Jhr.P.N.Quarles
van Uffordlaan 37;
- Fam.H.Meijer, Hogeweg 58a;
- Fam.J.H.van Droffelaar, Dr.C.A.Gerkestraat 93zw;
- Fam.J.van den Berg, Piet Leffertsstraat 12;
- Fam.W.C.de Oude, de Favaugeplein 15/3;
- Mevr.H.C.den Duijn, Lorentzstraat 68;
- P.Keesman, Hogeweg 58;
- J.Driehuizen, Burg.Engelbertsstraat 24;
- J.Molenaar, Hogeweg 42 (kamer 303);
- Mevr.A.Jansen - Hoogendijk, de Genestetstraat 7;
- J.Brugman, Haarlemmerstraat 6;
- C.J.Sandbergen, Nic.Beetslaan 44;
- G.F.Bakker, Oosterparkstraat 33 A;
- Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34;
- C.M.Duker, Diaconiehuisstraat 10, de laatsten
wonende c.q. gevestigd te Zandvoort --

Hondepenning -

Men zal zich stellig herinneren de afgebeelde "penning" in de vorige "KLINK" en onze vraag naar de betekenis van dit voorwerp. Nu, de vele reacties - vooral telefonische - wezen al spoedig in de richting, dat het hier een zogenaamde "hondepennning" betrof, die vóór de oorlog ook in Zandvoort dienst deed bij de inning van de gemeentelijke hondenbelasting. - Bijzonder interessant vonden wij de schriftelijke informatie, die de heer P.L.H. Crasborn, conservator/beheerder van het Belastingmuseum Prof.Dr.van der Poel te Rotterdam, ons naderhand op ons verzoek wilde verschaffen en waarvoor wij hem ook op deze plaats onze hartelijke dank betuigen ! Op het bestaan van deze belangrijke instelling waren wij namelijk tevoren attent gemaakt door het nog altijd zeer meelevend lid van onze vereniging, de heer A.de Wid te Amsterdam ! - De heer Crasborn vertelt, dat in de collectie van het museum één hondepennning van de gemeente Zandvoort voorkomt. Het is een messing penning, ongeveer van hetzelfde model als in "DE KLINK" was afgebeeld. Aan de voorzijde het wapen van Zandvoort en daaronder de naam ZANDVOORT. Aan de achterzijde het jaartal 1924 en daaronder het nummer 208 van het hondenbelastingregister. Het betalen van hondenbelasting door middel van penningen - aldus de heer Crasborn - begon - nadat de Bataafse Republiek geprobeerd had die in te voeren - in 1797 te Amsterdam; in 1803 te Breda en 's Hertogenbosch. Daarna volgen meer gemeenten. Maar langzaam aan verdwijnt dit middel weer. Na invoering van de gemeentewet (1852) worden in vele gemeenten weer hondepennningen ingevoerd, hetgeen geduurd heeft tot in de tweede wereldoorlog. Toen werd het materiaal schaars. Na de oorlog maken enkele gemeenten weer gebruik van de hondepennning ! - De heer Crasborn besluit met de mededeling, dat hij het betreffende exemplaar van "DE KLINK" heeft toegevoegd aan "de hondepennning-documentatie" van het museum -

Nogmaals de familie Paap -

In de vorige "KLINK" beloofden we deze keer iets meer over de wijdvertakte familie P A A P te zullen vertellen. Voor de duidelijkheid plaatsen we soms achter de naam een cijfertje, opdat we weten over welke P A A P het gaat ! Pieter Jacobs P A A P (1) - zie het januari-nummer - trouwde op 11 maart 1733 met Aaltje Janss BOTTER. Deze Aaltje was een kleindochter van Jacobus BOTTER, die in 1661 het beroep van schoolmeester in Zandvoort uitoefende. - En nu gaan we verder : Pieter Jacobs P A A P (1), gedoopt 25 sept.1707, was een zoon van Jacob Arisz. P A A P (2) en Maartje Arents GAYSE, welke laatsten op 11 mei 1702 in het huwelijk traden. -

De grootouders van vaderszijde van Pieter Jacobs P A A P (1) heetten Arent Pietersz. P A A P (3) en Annetje Cornelis. Deze grootouders trouwden op 22 mei 1667.-

Arent Pietersz. P A A P (3) schijnt een bezig baasje te zijn geweest. Niet alleen dat hij bijna een kwarteeuw (van 1678 tot 1702) schepen van Zandvoort is geweest, maar ook als ouderling en armenmeester komt hij in vele akten voor ! Zijn dagelijks beroep was visser. Wanneer de kinderen ten doop werden gehouden, was hij vaak afwezig, hetgeen blijkt uit de aantekening in de betreffende akte, dat "den vader ten haring was" ! -

Al spoedig na zijn huwelijk in 1667 koopt Arent Pietersz. P A A P (3) een huis in de Noorderstraat nr. 1 voor f 100,-, waarin hij ruim 50 jaar zal blijven wonen ! -

Uit het huwelijk van Arent Pietersz. P A A P (3) en Annetje Cornelis worden tien kinderen geboren, waarvan er vijf op jeugdige leeftijd sterven of ongehuwd hun geboorteplaats verlaten. De overige vijf, waaronder Jacob Arisz. P A A P (2), die we hiervoor al noemden, trouwden te Zandvoort. Het waren verder :

+ Lysbetje, gedoopt 20 okt.1669, trouwt 24 juni 1691 Claas Leendertsz. KONINGH en als

- weduwe 12 sept.1694 Rokus Jacobse van Duyn;
- + Cornelis, gedoopt 2 sept.1674, trouwt 2 apr.1702
Marritje Corneliss Groen;
 - + Nelletje, gedoopt 18 dec.1678, trouwt 27 juli 1704
de weduwnaar Dirk Ewoutsz. van der
Schinkel;
 - + Pietertie, gedoopt op 9 nov.1687; zij trouwt op,
29 juni 1710 met Jaane Willems, zoon
van Willem Jaane en Maritie Aalberts
Swemmers.
- : De kinderen van dit echtpaar Jaane
 - : Willems en Pietertie P A A P zullen
 - : in later jaren de naam van hun moeder
 - : P A A P als achternaam gaan gebruiken,
 - : hetgeen vroeger blijkbaar wel meer
 - : gebruikelijk was !

Deze jongste dochter Pietertie en haar man blijven waarschijnlijk na hun huwelijk in het ouderlijk huis wonen, want op 23 febr.1716 verkoopt vader Arent aan Jaane Willems een "voorent" van ditzelfde huis. In 1724, na het overlijden van vader Arent, verkoopt moeder Annetje met twee van haar schoonzoons aan Jaane Willems "een keuke of tewel het middelste gedeelte van een huis, waarvan het voorent den kooper Jaane Willems toebehoort", voor f 10,-.

Tenslotte : Pieter Jacobsz. P A A P (1) en Aaltje Janss Botter - zie het begin van dit artikel - krijgen 6 kinderen, waarvan er drie in Zandvoort trouwen. Eén daarvan, namelijk Maartje (P A A P), gedoopt op 22 nov.1737, trouwt op 28 dec.1760 met Jan Jan Cornelisz. K O P E R. Op deze familie K O P E R hoop ik in een volgende aflevering terug te komen.

Pieter Jacobsz. P A A P (1) koopt in 1736 een huis in de Noorderstraat, ten oosten van het dorps huis, dat hij in 1740 verkoopt aan Cornelis VAN DER WERFF.

v.d.O-W



Een oude „bekende ...”

De vroegere oude "Blauwe Tram", afgebeeld in Eindhovens Dagblad, toen het trammetje het vorig jaar na een ingrijpende restauratie door het Eindhovens aannemingsbedrijf Van Straten BV opnieuw zou overgaan in handen van het bekende Spoorwegmuseum te Utrecht. Uit de lange geschiedenis van dit 85 jaar oude beestje vermelden wij, dat het in 1899 bij de firma Beynes te Haarlem werd gebouwd en eerst gebruikt werd op het traject Haarlem-Zandvoort. In de jaren dertig reed het tussen Haarlem en Purmerend. Tot 1957, toen zoals bekend op busvervoer werd overgeschakeld, deed het dienst op de lijn naar Zandvoort. Daarna werd het aan het Spoorwegmuseum geschonken. Door een verblijf van 25 jaar in de open lucht was het in een heerlijk vervallen staat geraakt. - Genoemd bedrijf en met name de Eindhovenaar Jaap Deelder, een gepensioneerd Philips-man - hier op het voorbalkon -, die als kind met zijn ouders menigmaal in hetzelfde trammetje van Haarlem naar Zandvoort reed, hebben echter, naar het krantenbericht vermeldt, op vakkundige wijze voor herstel in oude luister weten te zorgen !

"Waarover zij heél vroeger in Zandvoort spraken ..."

Maerte Louwerisse was 16 jaar toen zijn moeder Maritge Aertsz. in 1653 te Zandvoort kwam te overlijden. Over hem als minderjarig kind werden als voogden aangesteld Adriaan Cornelisz. en Mr. Jan Jacobs Domèn. De vader, Louwris Jacobs, beloofde zijn zoon goed te zullen opvoeden, te zullen onderhouden, kleding te zullen verstrekken en en hem de nodige "leering" te zullen geven tot zijn huwelijk of meerderjarigheid, waarna hij dan ook zijn moeders erfdeel van f 300,- vrij en zuiver geld, zou ontvangen. - Maerte groeide op tot een flinke jongeman en trouwde. Doch hij werd al spoedig weduwnaar. Hij leerde echter in Amsterdam een meisje - Neeltjen Abrams - kennen, waarmee hij blijkbaar trouwde, want toen hij enige tijd daarna aanmonsterde als opperstuurman op het schip "Het Hoff van Breda" van de Oost Indische Compagnie, liet Maerte een testament maken, waarbij hij al zijn verdiende "gagie" vermaakte aan Neeltjen Abrams ! Toen men evenwel lange tijd niets meer van Maerte zag of hoorde, werden er in het jaar 1667 twee curatoren benoemd om orde op de zaken van Maerte te stellen. Hoe dit gebeurde volgt hierna, want daarvan verscheen een verslag in deze geest ...

"In augustus 1668 zijn de heeren curateurs tot Haerlem geweest om te controleren hoe de aangehuwde moeder van Meerten Laurensz. met toestemming een huis verkocht had; onkosten f 4.8.-. September wederom naar Haerlem voor ditzelfde huis; onkosten f 4... Oktober 1669 naar Haerlem om de renten te halen bij Egbert Daniëlsz., die verschenen waren in 1668; onkosten f 2.10.-. In 1670 wederom beyden in de stadt wegens verschenen renten in 1669; onkosten f 4.12.-. In Juli naar Amsterdam om te vernemen nae Meerten Laurensz., also er sekere geruchten waren gekomen

van zijn overlijden en waren genootsaekt door vele moeyelijkheid een nacht uit te blijven; onkosten f 8.10.-. In September wederom naar Amsterdam en een sode visch mede genomen om te vernemen nae sekere obligatie van f 500,- ten laste van Meerten; onkosten f 10.10.-. In Oktober nae de Hofstede van de Heer TULP om sijne Edele te spreken wegen Meerten Laurensz.; onkosten f 2.16.- In December idem.; onkosten f 3.1.-. In Januari 1671 nae Amsterdam om de voorschreven dingen te bevorderen en om de "bagie" (bagage) van Meerten; onkosten f 9.12.1. In Februari nae Amsterdam om de wegh te prepareren tot een minnelijk accoord met Neeltjen Abrams; onkosten f 5.6.-. In Februari Accoord met Neeltjen Abrams ten huize van de heer Adriaen van der Mey; zij neemt genoeg met f 100,-; onkosten f 4.4.-. In Februari nae Amsterdam om de f 300,- sijnde moeders goed van Meerten te lichten; onkosten f 2.15.-. In Maart nae Amsterdam betreffende eerdergenoemde obligatie; onkosten f 7.12.-. In Maart nae Haerlem; Herman Jansz. betaald voor de obligatie f 140,-; onkosten f 4.2.-. So bedraagt den ontvang f 348,- en bedragen de uitgaven f 318,-. Voor de erfgenaemen resteert ... f 30,-. " Zo kregen op 8 april 1672 de erfgenamen van Meerten Laurensz. tesamen f 30,- !! ... En die erfgenamen waren : Heyndrichen Jacops, Guertie Jacops, Maertjen Jans huisvrouw van Jeroen Maartens en Petronella Moeselaers ...

v.d.O-W -

Familie Bluijs -

Het uitgebreide feitenmateriaal, omvattende "een proeve van een genealogie" betreffende de familie Bluijs, op werkelijk lofwaardige wijze bijeengebracht door mevrouw M. van der Meij - van den Berg te Den Helder en de heer Anton Bluijs te Zandvoort, waarover in de vorige "KLINK" werd gerept, vereist bij nadere beschouwing een grondiger bestudering, zodat het toegezegde verhaal over deze familie tot een

volgende gelegenheid moet wachten. - Blij waren wij echter met een uitvoerig schrijven van mevrouw Leijda Hasselman - Bluijs te Amsterdam, die best wil weten, dat zij ondanks haar al weer 43-jarig verblijf in de hoofdstad, nog altijd in hart en nieren Zandvoortse is gebleven ! Zij reikt enkele interessante bijzonderheden aan uit het verleden. Hierbij wijst zij o.m. op de figuur van het familielid Willem Bluijs, bijgenaamd "Arre Wumpie", die soms doorging voor een "zonderling", doch dit volgens haar in feite niet was ! Grappig is haar toevoeging, dat deze Willem Bluijs, die zij als 7-jarig meisje nog goed heeft gekend - "Arre Wumpie" overleed in 1916 op ruim 91-jarige leeftijd - 's zondags na de kerk wel eens bij haar ouders kwam koffiedrinken, waarbij zij dan vaak gespannen zat toe te kijken of "de druppel aan zijn neus niet in het koffiekopje zou vallen"

Zandvoorters in den vreemde"

Een hartelijk en onderhoudend schrijven van de familie Vinken uit Lara (Australia) aan mevrouw Harkamp - Bluijs met tevens een belangrijke gift voor onze verenigingskas, waarvoor ook hier dank ! - Mevrouw Harkamp werd trouwens een dezer dagen ook nog verrast met een bezoek van zoon Tom van de familie Nel en Freek Langenberg - van Staveren, woonachtig te Cornubria (O'ld Australia), die o.a. van zijn ouders meebracht de jaarcontributie voor "DE KLINK" ! Ieder blijkt "overzee" opgetogen te zijn over de geregelde ontvangst van ons blad. "Een goed idee, die "KLINK", schrijft de heer Vinken. Tenslotte moeten we nog vermelden, dat bedoelde zoon Tom is afgestudeerd als banketbakker en nu een tijdje in Zandvoort zal verblijven om in de bakkerij praktijk op te doen. Tenminste, zó hebben we dit laatste begrepen ! --



Feest in "Huis in het Kostverloren" -

Op de voorgrond van deze foto staat thans het in 1973 gereed gekomen bejaardencentrum "Huis in het Kostverloren", waarin dezer dagen met de bewoners op feestelijke wijze het tweede lustrum van het bestaan van dit huis werd gevierd. Hier bevond zich voorheen het Kostverloren wandelpark, waaraan aanvankelijk de naam van één der straten nabij het huis : "Kostverlorenparkweg" herinnerde. Ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester A.Nawijn in 1977 werd de naam van deze straat omgedoopt in "Burgemeester Nawijnlaan". - De foto is een geschenk aan het Genootschap "Oud Zandvoort" van mevrouw M.W.Molenaar-Karstens, Hofdijkstraat 10, alhier en vervaardigd door haar broer Johannes Bernardus Karstens, indertijd luchtfotograaf bij de KLM, doch twee jaar geleden in Nieuw Zeeland, waar hij toen met zijn gezin woonde, overleden ...

In het kort :

% Strandingen en reddingswezen ...

zullen vooral het onderwerp zijn van een dia-presentatie op dinsdagavond, 10 april a.s. in het etablissement Boulevard Barnaart 22 (Noordboulevard), alhier, te verzorgen door de heren J.A. Steen en C.Zwaag, zulks op uitnodiging van de Radio Kommunikatie Vereniging "De Golfbrekers".

% Het dialect van Zandvoort en zijn plaats in de Hollandse dialecten ...

is een uitgave verschenen bij de Openbare Bibliotheek van Zandvoort. Voor geïnteresseerden zeker de moeite waard te lezen. Het geeft veel wetenswaardigheden over het Zandvoortse dialect, mede in samenhang met aanverwante taalgebieden.

% Toneelvoorstellingen ...

De Zandvoortse Folklore Vereniging "De Wurf" heeft weer veel succes geoogst met de opvoering van een tweetal door mevrouw E.Jongsma-Schuiten geschreven schetsen getiteld : "Verhuren is ook niet alles" en "Liefde was vroeger ook blind".

% Wervings-folder ...

Van de nieuwe wervings-folder, die het Genootschap onlangs heeft laten vervaardigen, zijn de eerste 600 exemplaren thans verspreid. De eerste reacties stemmen hoopvol ! Mocht men deze actie willen steunen, dan zijn deze folders verkrijgbaar bij het secretariaat.

% Gedeeltelijk uit de geldzorgen ...

De speciale dia-voorstelling over "Oud Zandvoort" in de filmzaal van de Openbare Bibliotheek op 22 februari j.l. door de heren J.A.Steen en C. Zwaag, ten bate van de kas van de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub, heeft een zodanig resultaat opgeleverd, dat deze actieve vereniging voorlopig weer even uit de financiële zorgen is ! -

Een „bruloffie” en nog wat ...

Ik wilde zo graag af en toe in "DE KLINK" een straatje en buurtje van ons oude dorp beschrijven; de mensen die daar woonden en werkten. Zoals Ome Jaap de Krul; wie was hij ? ... Een oom van mijn Vader, maar ze scheelden niet zo veel in leeftijd. Daarom noemden ze elkaar Kees en Jaap. Ome Jaap de Krul is driemaal getrouwd geweest; de eerste keer met Dirkje de Kortstaart. Op zijn 90ste jaar trouwde hij met z'n eerste liefde : Saartje ! Op de trouwdag kwam hij bij ons en zei : "Ik heb gehoord, dat op het gemiente-hois een photo van me wulle maeke. En nou heb ik zo'n pampiere boerd 'ekocht; ken jij, Kees, die effe om doen ? Vader zei : ga zitte op de keuke-stoel. En tegen mijn broertje zei hij : "Haal het rolletje vliegertouw uit het schuurtje !" ... Als kinderen stonden we daaromheen ... Vader zei : "Kop op, Jaap !" ... Ik zie nog dat kippenekkie. En benauwd dat hij keek ... Vader zei, je hoeft tóch allienig maar "jaë" te zeggen ... 's Avonds was er een bruloffie, waar Vader natuurlijk ook van de partij was. Flink aangeschoten kwam hij in de kleine uurtjes thuis. Even daarna snurkte hij als een varken ... Doch een tijdje later werd er hard op de ramen geklopt. Het was Ome Jaap, die riep : "Kees haal dat touw van me nek; ik ken zó niet naar me bed!" Nou, om Vader wakker te krijgen dat was nog héél wat ... Verstoord kwam hij er tenslotte uit en zei kortaf ; "Ga zitten; Marie geef me het broodmes an" ... Moeder stond te beven als een riet ... Hij vroeg : wel Jaap, je heb toch wel "jaë" gezegd ? ... Een flinke haal met het mes en de boord - doorweekt van angstzweet - viel af ... Alleen uit dat magere kinnetje vloeide een beetje bloed ... Vader zei nog : "Gien kwaad zo groot of het bloedt dood." -

In de bodstoel ...

In het najaar gingen onze stoelen van strand naar

een grote schuur achter Bentveld. In het voorjaar werden ze dan met paard en lange platte wagen teruggehaald. Ome Jaap ook mee : dat was me een klus al die zware badstoelen op die kar te sjouwen : één rij enkele en één rij dubbele ! ... Toen het klaar was waren ze moe en dorstig : dus effe bij het "dove wijfie" an. Het paard werd aan een boom gebonden en naar binnen. Al gauw met klanten gezellig gepraat en een aardig potje bier gepakt... Maer de voerman zee : kom op, me motte óók berom ... Maar Ome Jaap had zeker te schielik gedronken, dat hij zat zó in elkaar gedoken : de voerman zee : "Kees zó ken-ie niet op de bok, daar duvelt-ie van af."... Nou, zee Vader, dan zette we hem in een badstoel ... Dat leek makkelijker gezegd als gedaan ... Met veel moeite - ja om die stoelen heen dikke touwen - en toen sjok, sjok op het dorp en het strand an. Het werd al wat donker ... Vader zee : ". als je nou bij mijn plekkie ben, keer de kar dan achterste voor de schuinte óf; we make de touwe los en dan een beetje douwe, dan rolle ze wel op het strand ... Zo gezegd, zo gedaan, doch natuurlijk geen erg meer op ome Jaap ... Effe later een angstige schreeuw en ... daar lag 'ie te spartelen onder een stoel ... Toen alles gelost was en netjes an de reep was gezet, weet ik niet of ze bij Eduard Steenken nog een "afzakkertje" hebben genomen ...

Exposities -

Rabbeltje --

In het Cultureel Centrum Zandvoort exposeren tot en met zondag, 22 april a.s. Beatrice van der Meer (gemengde technieken), Karla Buchel (aquarellen met inkt, schilderijen) en Chin Shee Khew (tekeningen). Eén exposant heeft diverse unieke plekjes in Zandvoort als onderwerp gekozen. Kortom, alleszins een bezichtiging waard!

++ WIN EEN LID VOOR HET GENOOTSCHAP ++



Cultureel Centrum

aan het inmiddels gerenoveerde Gasthuisplein te Zandvoort. -

De geplaatste foto's trachten enige indruk te geven van de zich daarin bevindende "stijlkamers", die iets van het oude Zandvoort willen laten zien. Zo staan er bijv. enkele poppen in Zandvoortse klederdracht opgesteld. - Er wordt naar gestreefd deze "stijlkamers" elk seizoen een andere inhoud te geven. -

In een derde ruimte - "Regentenkamer" - is het door de Zandvoortse Bomschuit

Bouwclub vervaardigde bomschuitmodel (1:10) tentoon gesteld. Daar liggen in enkele vitrines eveneens kleine herinneringen aan Zandvoorts verleden, zo-

als tegels, serviesgoed en munten. Aan de muren van de oudheidkundige afdeling hangen schilderijen en prenten met karakteristieke plekjes en vele foto's van bekende Zandvoorters ! Een bezichtiging van een en ander is belijst de moeite waard ! Daarnaast worden in een moderne expositieruimte maandelijks wisselende exposities moderne kunst etc. gehouden. - Opeeningstijden van het Centrum : dagelijks van 13.30 - 16 uur, behalve maandag en dinsdag en tijdens expositiewisselingen --



"Perikelen" van een dorpspastoor -

Het pad van Zandvoorts eerste pastoor, de in 1814 in Roelofarendsveen geboren Jacobus Joannes L'Ami, is beslist niet altijd over rozen gegaan. Daarvan maakt hij ook zelf geen geheim in zijn achtergelaten historische aantekeningen. - Feitelijk begon het al bij zijn "incomste" in 1851, toen enkele parochianen onder leiding van zekere Jacob de Wiker - zo genoemd omdat hij van Wijk aan Zee kwam - hun nieuwe pastoor bij het opdragen van de eerste Zondagse Mis, door gezang een feestelijk onthaal trachtten te bereiden. Ongeletterdheid en ongeschooldheid speelden hun echter duidelijk parten. Dit gezang, waarvan het nederig bedehuisje aan de Haltestraat "daverde en dreunde", klonk de blijkbaar nog al muzikale pastoor als "gebrul of gebalk" in de oren. Zijn pogingen om daarin verbetering te brengen leden voorlopig schipbreuk ! Meer succes had de pastoor bij zijn ijveren voor een nieuw kerkgebouw. Deze ijver bezorgde hem de bijnaam "De Zandvoortse bedelaar", omdat hijzelf stad en land afreisde voor het bijeenbrengen van een deel der benodigde gelden. Toen het nieuwe gebouw - nu verenigingsgebouw "De Krocht" - eindelijk op 6 oktober 1854 werd ingewijd, ontbrak ook toen een begeleidend instrument voor de kerkzang. Een orgel kwam er eerst in 1857. Daarvóór had 's pastoors eigen piano in de kerk dienst gedaan. De volgende moeilijkheid was evenwel, wie het orgel moest bespelen ! Twee misdienaars Hein en Jan van der Mey kwamen daarvoor in het najaar van 1868 drie maanden lang aan de pastorie om piano en orgel te leren spelen. Jan van der Mey is meer dan 60 jaar organist geweest. In 1929 speelde hij nog steeds in het Lof en in de H.Mis.- Wij konden slechts een enkel gegeven aanhalen. Anderen schonken terecht breder aandacht aan het leven en werken van deze "zieleherder". Bij het doornemen daarvan wordt men nog altijd met bewondering vervuld voor de wijze waarop deze man de "perikelen" op zijn lange levensweg het hoofd wist te bieden ! -



Wie helpt ?

Het bestuurslid T.R. Althuisius kreeg van één zijner kinderen, die met vakantie in Engeland verbleef, eens een kaart toegezonden, waarop de hiernaast in verkleinde vorm afgedrukte reproductie van een olieverfschilderij voor kwam. -

Het bijzondere en leuke van het geval is, dat het hier volgens het onderschrift een Zandvoorts vissersmeisje uit 1884 moet betreffen ! En geschilderd door een zekere Elizabeth Stanhope Forbes (1859 - 1912).

"Wie was deze schilderes en heeft zij mogelijk in Zandvoort gewerkt ?", zijn vragen, die de heer Althuisius en nu ook ons bezig houden. Hier en daar deden wij reeds navraag, doch men kon ons niet helpen. Is er misschien onder de lezers iemand die de nodige opheldering kan verschaffen ? Een telefoontje of een briefje zouden wij zeer op prijs stellen ! -

Adressen bestuursleden -

Secretaris : J. Paap, van Lennepweg 14 I, 2041 LG - Zandvoort + tel. 02507 - 15967 +

Penn.meester : J.M. Bluijs, Haltestraat 70, 2042 LP - Zandvoort, + tel. 02507 - 14632 +

Mevr. H. Harkamp - Bluijs, Brugstraat 11, 2042 LG - Zandvoort + tel. 02507 - 16929, houdt de ledenadministratie bij. Nieuwe aanmeldingen zijn ook bij haar welkom !

Niet voor het ter perse gaan ---"

meldden zich nog de volgende nieuwe leden :

- Hotel AMARE c/o J.J.M.Jacobse, Hogeweg 70;
- B.M.Voolstra, Hogeweg 55zw.;
- R.Colomina, Koningstraat 68;
- Aug.van der Mije (Sr.), Marisstraat 13a;
- A.P.M.A.Grimmon, Thorbeckestraat 3/3;
allen wonende te Zandvoort.
- Mevr.L.Menks - Lilge, Im Rosengärtchen 25,
Oberursel (Duitsland) en
- J.Menks, P.S.Gerbrandystraat 11, Harlingen.

Ook hen geldt ons hartelijk welkom ! -

Financiën -

Bankrelatie van de vereniging is : Algemene Bank Nederland N.V. te Zandvoort : rekno.56.57.38.305; gironummer van de bank : 9711.

Ons gironummer is : 4206723 ten name van het Genootschap "Oud Zandvoort".

Contributie : f 10,- (minimaal) per jaar.

Donatie : f 25,- (minimaal) per jaar.

Een dringend verzoek !

Velen zuiverden in de voorbije maanden de achterstand in hun contributie betaling gelukkig aan. Doch helaas is er nog een beduidend aantal leden en donateurs, dat ook ten aanzien van voorafgaande jaren in gebreke bleef. Daarom op hen een dringend beroep nu op zeer korte termijn "schoon schip" te willen maken ! Zonder "pecunia" kan ook onze vereniging haar taken niet vervullen.-

J.M.Bluijs -
penningmeester

Redactioneel -

Opvallend is de aandacht, die de media soms geven aan de plaatselijke historie. Ook onze plaatselijke bladen doen daaraan ieder op eigen wijze kennelijk van harte mee. En dat is verheugend ! Niet alleen bij de ouderen , doch ook bij de jeugd bespeurt men steeds meer een vraag naar "hoe het eens was" ! - In deze "KLINK" treft men een twaetal o.i. kostelijke verhalen aan, ondertekend met Rabbeltje". Nu ... de meesten zullen geen moeite hebben om achter deze ondertekening de figuur van mevrouw E.Jongsma-Schuiten te herkennen. Zoals u misschien al hebt opgemerkt, mochten wij deze keer haar tegelijk met haar man als nieuw lid begroeten. Doch daar liet ze het niet bij; spontaan bood zij ook een redactionele bijdrage aan. En dat was leuk ! - De genealoge mevrouw A.G.M.van der Oord-Wisker uit (2131 BE) Hoofddorp, Raadhuislaan 23, begint met instemming van het bestuur in dit nummer een rubriek onder het opschrift "Waarover zij, héél vroeger, in Zandvoort spraken !!!". Zij heeft daar veel plezier in, schrijft ze en hoopt, dat voor de inhoud belangstelling bestaat. Indien men op bijdragen van mevrouw van der Oord wil reageren, zou men dan rekening willen houden met haar nieuwe telefoonnummer : 02503 - 34896 ?? - Er heeft zich vanaf het begin van dit jaar een record-aantal nieuwe leden aangemeld. Duidelijk mee als gevolg van de verspreiding van onze nieuwe "wervings"-folder! Men verzekerde ons zelfs, dat er nog méér in aantocht zijn ! Zo meldde zich tijdens het schrijven van dit rubriekje via mevrouw Harkamp nog de familie J.M.M.Versteeg, Haarlemmerstraat 27 te Zandvoort - Alvast welkom familie Versteeg !! - Mevrouw van der Oord, hiervoor genoemd, schrijft, dat het haar bij haar onderzoeken is opgevallen, hoeveel Zandvoorters ook vroeger zeevarend waren. "Groenlandtvaarders" - zo vervolgt zij - had je ook, zoals Teunis Swemmert tussen 1740 en 1751 en Cornelis Cornelis Keur in het jaar 1743 - "Wie zouden hun tegenwoordige Zandvoortse nazaten zijn ?", wagen wij tenslotte te vragen ???

Uitnodiging

voor de a l g e m e n e ledenvergadering, die gehouden zal worden op vrijdag, 27 april 1984, aanvang 20.00 uur in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat te Zandvoort. -

A g e n d a :

1. Opening.
2. Verslag vergadering 22 april 1983
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Jaarverslag van de penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Behandeling begroting
7. Vaststelling minimum contributie
8. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
9. Algemene berichtgeving; wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting.

Toelichting op punt 8

Volgens rooster zullen dit jaar aftreden :

De heer Th.B.M.Hilbers, voorzitter; Mevr.H.Harkamp - Bluijs en de heren C.J.Wagenaar en T.R. Althuisius, leden.

Er treden ieder jaar 3 bestuursleden af + de voorzitter. Deze zijn allen herkiesbaar.

Eventuele tegenkandidaten dienen 24 uur vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend.

Een grote opkomst is ook nu weer gewenst ! --

Kopij

voor het volgend nummer van "DE KLINK"
graag uiterlijk de laatste week van juni a.s. --